

Kadri Gürsel

Musevi'ye ve CHP'ye oy verenlerin ortak derdi

Memleket, "laisizm/İslamcılık fay hattı"nın her iki tarafında öyle bir sipere yatmış, öyle bir politize olmuş ve kutuplaşmış ki... Medyada, bu derin bölünmeye ucu birazcık temas eden herhangi bir konuyu doğru düzgün tartışmak, bu yüzden mümkün olamıyor...

İran konusunu alın mesela... Çok ağır şaibe altındaki cumhurbaşkanlığı seçimi ve bunu izleyen olaylar münasebetiyle İran bir kez daha memleket gündemine geldi ya... Konu hemencecik, bazı karşıt mecra sahiplerinin elinde, "İran görünümlü bir Türkiye polemiđi" halini alıverdi.

Dış referanslı Türkiye polemikleri, ülkedeki tematikler üzerinden yapılıyor tabii ki... Ve bu tematikler de başımızdan geçen siyasi tecrübelerin entellektüel hayatımıza etkileri oranında deđişiyor.

Yakın geçmişte "Türkiye İran olur mu?" diye bir soru sorulur ve "Türkiye polemiđi" bunun etrafında dönerdi, hatırlayın. Nedense artık tartışmıyoruz İran olup olmayacağımızı...

İnsanlar kafalarında İran olacağımıza veya olamayacağımıza dair bir netlik sağlamış mıdır acaba, doğrusu merak ediyorum. Veya, "İran olur muyuz?" tartışmasının artık yapılmıyor olması ile AKP'nin 7 yıla yakındır iktidarda bulunması arasında bir ilişki var mıdır? Bu da incelenmeli bence...

Bir de bazı tartışmalar vardır, bir türlü sonuçlanmaz ve nihayet bıılır... "İran olur muyuz?" tartışması da sonuçlanmadan terk edilmiş tartışmalardan biridir belki.

Burjuva kompleksi

İran üzerinden kavgası yapılan yeni tematiklerden biri, İran'daki "kentli orta sınıfların reformcu adaylara oy verdikleri gerçeđi"...

Bu gerçeđin tartışılacak bir yönü yok. Daha iyi eğitilmiş, daha yüksek gelire sahip kentli orta sınıflar reformcu adaylara oy veriyor; kırdaki ve kentteki az eğitilmiş yoksullar da fundemantalist adayı, yani Ahmedinecad'ı tercih ediyor.

Ahmedinecad'm kentli orta sınıflardan diđer adaylar kadar oy alamamasının esas nedeni, sertlik yanlısı, totaliter eğilimli bir fundemantalist oluşu...

Musevi'ye verilen oyların tek nedeni bu deđil tabii... Mesela "bazarı"lar, yani Tahran'daki geleneksel tüccar sınıfının mensupları, Ahmedinecad'ı İran'ı uluslararası planda yalnızlaştırdığı ve yaptırımlara neden olarak ticaret hayatını daralttığı için sevmiyor. Bazariler İran'ı dünyaya iade etmeyi vaat eden Musevi'yi destekliyorlar. Ama rejim karşıtı deđiller.

Peki, köylü ve kentli yoksulların çoğunlukla Ahmedinecad'a oy vermelerinin nedeni kendisinin bir fundemantalist oluşu mu?

Hayır... Adam bir "aşırı popülist" ve sevilmesinin birinci nedeni bu.

Ahmedinecad, AKP...

Her neyse, AKP 29 Mart seçimlerinde, büyük kentlerdeki orta sınıflardan, görece olarak daha iyi eğitilmiş kesimlerden oy alamadı ya... Aynı Ahmedinecad gibi... Bizim AKP muhiblerinin "buriuvalasamama kompleksi"ni derestirdi bu tablo.

Ahmedinecad ile AKP arasındaki “sosyal taban paralelizmi” algısını def etmek için son derece tuhaf teoriler ürettiler.

Güya İran’daki reformcuların Türkiye’deki izdüşümü AKP’ymiş, muhafazakarların karşılığı da CHP...

CHP’nin siyasi anlamda muhafazakâr bir parti olduğu doğru olmasına doğrudur da...

İran’da reformculara oy veren orta sınıfların liberalizmden ve reformdan anladığı nedir acaba? Herhalde türbanın üniversitelerde serbest bırakılması değildir.

Bu kesimler en başta toplumsal hayatları üzerindeki dinsel tahakkümün en azından gevşetilmesini istemektedirler. Daha fazla özgürlük istemektedirler.

Bunlar “rejimin akıllı evladı” Musevi’ye kerhen oy vermişlerdir. Daha iyisini bulamadıkları için...

Türkiye’de doğru dürüst bir liberal parti olmadığı için kerhen CHP’ye oy veren orta sınıfların da bir korkusu var: İran’da olanlar günün birinde bizim de başımıza gelir mi?

Bu korkuyu bertaraf etmeyen bir AKP’nin bu kesimlerden oy alması, yani burjuvalaşması hayaldir.

Ha, “Biz de belediyeçi ihale burjuvazisi yaratırız” diyorsanız, deniyorsunuz zaten yıllardır.

Uzun sözün kısası; İran’da Musevi’ye, Türkiye’de ise CHP’ye oy verenlerin derdi aynıdır. İran’da dinci muhafazakarlıktan kurtulmak, Türkiye’de dinci muhafazakârlaşırmanın durdurulması...