

Türk-Rus ilişkilerinin kodları deđiřti

Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in geçen perşembe Ankara'ya yaptığı ziyaret, iki ÷lke arasında hazırlıkları uzun süredir perde arkasında devam eden yakınlaşma sürecini uluslararası kamuoyunun gözleri önüne serdi.



1990'larda Rusya'da Türkiye'den söz edilmesi bile hoş karşılanmazken, bu durumu deđiřtiren Putin'in 2004'teki Ankara ziyareti oldu, ilişkilerin önü aniden açıldı. Moskova'nın Ankara'ya bakışını deđiřtiren en kritik gelişme, 2003'te Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin bozulmasını göze alarak "1 Mart tezkeresi"ni reddetmesi oldu.

Ezber bozuldu

Rusların, "ABD'nin sözünden çıkmayan, NATO'nun ileri karakolu Türkiye" ezberinin bozulduđu bu gelişmenin ardından Ankara, geçen yıl bugünlerde yaşanan Rus-Gürcü Savaşı sırasında Kafkasya'daki sorunları kendisinin çözmesini öngören bir girişim başlattı. Bu girişimin sonucunda Türkiye, başta Rusya olmak üzere bölge ÷lkeleri nezdinde prestijini artırarak savaşa girmemesine karşın galip devletler arasında yer aldı.

Türkiye bölgesel güç

ABD'ye karşı tek başına karşı koyamayan Rusya, Türkiye'nin son yıllarda siyasi ve ekonomik alanda güçlenmesinden etkilendi ve Ankara ile her alanda mümkün olduğunca yakınlaşmaya karar verdi. Taktik deđişiklikle, eskiden Ankara'yı neredeyse "yok sayan" Moskova, şimdi Türkiye'yi "bölgesel güç" diye övmeye başladı.

Moskova artık Türkiye'nin Ermenistan'la yakınlaşmasını engellemediđi gibi Karabađ'da rol üstlenmesine de karşı çıkmıyor. Putin'in son Ankara ziyaretinin asıl önemli yanını ise Türk-Rus ilişkilerinin geleneksel kodlarını deđiřtirmesi oluşturdu. Eskiden sadece "rekabet"e dayanan kodlar, iki ÷lke arasında günümüzde yaşananları çözmekte artık yetersiz kaldı. İlişkilerde yeni anahtar "işbirliđi"ne dayanıyor.