

Japon başbakanıdan teşekkür

Japonya Başbakanı Naoto Kan, 11 Mart'taki büyük deprem ve tsunami sonrası Türkiye'nin verdiği destekten dolayı bir teşekkür yazısı kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'a Milliyet aracılığıyla teşekkür eden Kan, "Bize bu desteđi sađlayan Türk halkının sıcak duyguları, Japonya'ya olan dostluđunun bir kez daha kanıtı olmuştur. Japon halkı adına en derin şükranlarımı sunarım" dedi. İşte o yazı...

Naoto Kan Japonya Başbakanı

Japonya, 11 Mart 2011 tarihinde, yerel saatle 14.46'da tarihinin en büyük depremlerinden biriyle sarsılmıştır. Halen, Büyük Dođu Japonya Depremi'ni takip eden bir dizi felaketin yaralarını sarmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Deprem ve onu takip eden felaketler, aralarında yabancı ülke vatandaşlarının da bulunduğu 27 binden fazla kişinin ölmesine veya kaybolmasına sebep olmuştur.

Japonya, 11 Mart tarihinden bu yana uluslararası toplumun ve dost ülkelerin desteđini almaktadır. Desteklerini ve dayanışmalarını aldığımız 130'un üzerinde ülkenin yanı sıra, yaklaşık 40 uluslararası kuruluşa, dünyanın her köşesinden çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ve sayısız kişiye Japon halkı adına en içten şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

'İçten mesajlar aldık'

Japon halkı, dünyanın her yerindeki dostlarımızın bize uzattıkları Kizuna'yı ("Dostluk Bağları" anlamına gelen Japonca sözcük) yürekten takdir etmektedir. Yaşadığımız bu zorlukla birlikte, "Dost kara günde belli olur" atasözünü gerçekten anlama noktasına da gelmiş bulunmaktayız.

Japonya'nın önemli bir dostu olan Türkiye'den de, başta TC Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve TC Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kamu kurumlarından taziyelerini bildiren ve bizleri yüreklendiren içten mesajlar aldık.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, depremin hemen ardından, afet bölgesinde kurtarma faaliyetinde bulunma ve acil yardım malzemeleri gönderme hususunda gönüllü olmuş; 32 kişiden oluşan Türk Arama Kurtarma Ekibi 3 hafta gibi uzun bir süre afet bölgesinde kurtarma çalışmalarını yürütmüştür. Yalnız hükümet çevrelerinden değil, sivil toplum kuruluşları ve halktan da çok sayıda yardım teklifi ile geçmiş olsun mesajları ve nakdi yardımlar almış bulunuyoruz. Bize bu desteđi sađlayan Türk halkının sıcak duyguları, Japonya'ya olan dostluđunun bir kez daha kanıtı olmuştur. Japon halkı adına en derin şükranlarımı sunarım.

Santraldeki durum üzücü

Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazalar uluslararası ölçekte "en ciddi" olarak değerlendirilmekte olup son derece üzüntü vericidir ve ben bu durumu çok önemsiyorum. Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ndeki durumu mümkün olan en kısa sürede kontrol altına almak şu anda benim için en önemli konudur.

Bu rahatsız edici durumun çözümüne yönelik çabaların en ön planında çalışıyorum ve hükümet tarafından müşterek bir çalışmaya liderlik ediyorum. Nükleer santralin ortaya çıkardığı risklerle mücadele etmek için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş bulunuyoruz ve bunu 3 ana yöntem altında yapıyoruz:

İlk olarak, nükleer santrale yakın yaşayanlar başta olmak üzere vatandaşların sađlıklarına ve emniyetlerine ilk önceliđi vermek; ikinci olarak, eksiksiz bir risk yöntemi uygulamak ve üçüncü olarak da, olası tüm durumlar için plan parlak gelecekte ortaya çıkabilecek her türlü duruma hazırlıklı olmak. Örneđin, santralden okyanusa karışan radyoaktif su sorununu gidermek için büyük çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Ayrıca, hükümet tüm gıdaların ve diđer ürünlerin güvenilirliğini sađlamak için sıkı bilimsel kriterlere dayalı her türlü önlemi almış bulunmaktadır. Piyasaya sürülen tüm Japon gıdalarının ve ürünlerinin güvenilirliğini sađlamış ve sađlamaya devam edecek olan her türlü önlemi de almış bulunmaktayız. Yerli ve yabancı tüketicilerin Japon gıdalarına ve ürünlerine güvenlerini sađlamak amacıyla, Fukuşima Daiçi Nükleer Santrali'ndeki gelişen şartlardan ve ilerlemeden herkesin haberdar olması ve şeffaflığın muhafaza edilmesi için yönetimim çabalarını arttıracaktır.

Sera gazı vurgusu...

Japonya hükümetinin, gelecekteki benzer kazaların önlenmesi amacıyla elde edilen bilgileri ve çıkarılan dersleri tüm dünyayla paylaşacağıının ve kazanın sebebini derhal tam olarak doğrulamacağıının da sözünü veriyorum. Böyle bir süreç ile,



nükleer enerji üretimi güvenliğini artırmak için yapılan küresel tartışmalara proaktif olarak katkıda bulunacağız. Bu arada, kapsamlı bir enerji politikası açısından, iki uçlu bir sorunu açıkça çözmemiz gerekir: yükselmekte olan küresel enerji talebine cevap vermek ve küresel ısınmayla mücadele edebilmek amacıyla sera gazı emisyonlarını azaltmak için çalışmak.
“Japonya’nın Yeniden Doğuşu” ile, -temiz enerji kullanımının kuvvetli yükselişini içeren- küresel enerji sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek tehlikesiz bir vizyonu tüm dünyaya sunmak istiyorum.

En kötü doğal afet!

Büyük Doğu Japonya Depremi ve akabinde meydana gelen tsunami Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana yaşadığı en kötü doğal afetlerdir. Harap olan Tohoku bölgesinin yeniden yapılanması kolay olmayacaktır. Ancak, ben bu zor dönemin “Japonya’nın yeniden doğuşu”nu sağlamak için bize değerli bir fırsat yaratacağına inanıyorum. Hükümet kendisini, tüm dünyaya Doğu Japonya için 3 temel ilkeye dayanan en gelişmiş imar planlarını oluşturma yetisini göstermeye adayacaktır:

İlk olarak, doğal afetlere dayanıklı bölgesel bir toplum yaratmak; ikinci olarak, insanların küresel çevreyle uyum içerisinde yaşamasını sağlayan sosyal bir sistem kurmak ve üçüncü olarak, korunmasız kişiler başta olmak üzere başkalarını da umursayan merhametli bir toplum oluşturmak.

‘Savaşın küllerinden doğduk’

Japonya halkı olarak biz, olağanüstü yeniden yapılanmamızı ve ülkemizin bugünkü refahını sağlayan temel gücümüzü kullanarak 2. Dünya Savaşı’nın küllerinden doğduk.

Japonya’nın bu krizin üstesinden geleceğine, felaketin ardından yeniden yapılacağına, her zamankinden daha güçlü olarak ortaya çıkacağına ve gelecek nesiller için eskisinden daha canlı ve daha iyi bir Japonya oluşturacağına tek bir şüphem yoktur.

Japonya’nın, uluslararası toplum tarafından bize uzatılan Kizuna’ya ve içten dostluğa verebileceği en uygun karşılığın uluslararası toplumun gelişmesine yaptığı katkıya devam etmesi olduğuna inanıyorum. Bu amaçla, gelecek için parlak umutlar veren, “ileriye dönük” bir yeniden yapılanma gerçekleştirmek amacıyla her türlü gayreti göstereceğim. Sürekli desteğiniz ve işbirliğiniz için yürekten teşekkürlerimi sunarım.

ARIGATOU. (Teşekkür ederim)