

Radikal

Oyum kime?



EYÜP CAN

Politika / 11/06/2011

Birçok yazar, geçmişten farklı olarak kime oy vereceğini açıklıyor. Bu tavır yabancı basında 'demokrasinin gelişmişliği' olarak görülür.

Artık son gün...

60 günlük seçim maratonu yarın özgür irademizle vereceğimiz oylarla son bulacak.

Basında hoş bir tartışma başladı.

Birçok yazar, geçmişten farklı olarak kime oy vereceğini köşesinden ilan ediyor.

Avrupa ve Amerika'da bırakın tek tek köşe yazarlarını, gazeteler bile editoryal olarak her seçimde hangi partiyi desteklediklerini gerekçeleriyle birlikte açıklar.

Başbakan Tayyip Erdoğan, The Economist'e "Bu seçimde oyunuzu CHP'ye verin" dediği için kızdı ama İngiliz basınında gelenek bu.

Mesela Amerika'da herkes bilir ki Wall Street Journal Cumhuriyetçi Parti'yi, New York Times ise Demokrat Parti'yi destekler.

Washington Post ise başkanlık seçiminde adaya göre tercihini belirler.

İngiltere, Fransa ve Almanya'da birçok gazete açıkça kime destek vereceğini ilan eder.

Ve kimse de gazetelerin seçimden birkaç gün önce bir parti ya da adayı açıktan desteklemesini yadırgamaz.

Hatta bu şeffaf tavır 'demokrasinin gelişmişliği' olarak görülür.

Türkiye'de ne ekonomi ne hukuk sistemi ne de siyaset henüz gelişmiş ülkelerdeki kadar şeffaf ve demokratik değil.

Bu yüzden medyadan editoryal anlamda benzer bir şeffaflık beklemek 'haksızlık' olur.

Hatta bugünkü kutuplaşmış ortamda biraz da 'akılsızlık' olur.

Fakat tek tek yazarların hangi parti ya da adayı desteklediklerini açıklamasında bence hiçbir sorun yok.

Hatta kurumsal anlamda olmasa da bireysel anlamda şeffaflaşmaya başladığımızın göstergesi bu.

Bu yüzden köşe yazarlarının gazetenin siyasal görüşü olarak değil kendi bireysel duruşları bağlamında kime oy vereceklerini açıklamalarını olumlu bulanlardanım.

Bu arada köşe yazarlarının oy tercihini açıklaması Türk basınında bir ilk değil.

Mesela gazeteciliğinin yanı sıra İnönü ailesinin damadı olarak bilinen Metin Toker, köşesinde CHP'ye oy vereceğini yıllarca yazdı.

Aile ilişkisinden dolayı pek yadırganmadı ama bu çok yaygın bir uygulama değildi.

Bu seçimde ilk kez çok sayıda köşe yazarı kime oy vereceğini açıkça yazdı.

Elbette hâlâ oyun mahremiyetine inanan ve bu yüzden kime oy vereceğini köşesinden açıklamayan yazarlar var.

Bence ikisi de eşit derecede saygıdeğer.

Gelelim tüm bu girizgâhtan sonra benim oyuma...

Ben köşe yazarları için olmasa da yönetici konumunda bulunanlar için 'oyun mahremiyetine' inananlardanım. Çünkü sadece kendi köşenizi değil aynı zamanda hem mesleğiniz hem de patronunuz adına idari bir temsil görevi yürütüyorsunuz.

Henüz editoryal anlamda gazetelerin destekledikleri partiyi açıkladıkları olgunluk ve şeffaflıkta bir demokrasiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum.

Öyle olsa hiç çekinmez, açıklarım...

Ama değil...

Bu yüzden bu gazetenin genel yayın yönetmeni sıfatıyla kime oy vereceğimi açıklamayacağım.

Yarın birçok seçmen gibi özgür irademle kendi bölgemde oyumu kullanacağım.

Kullanırken bir gün Türkiye'de sadece köşe yazarları değil medyanın da editoryal anlamda hangi partiyi desteklediğini açıkladığı bir ülke hayali kuracağım...