

Türkiye, İsrail'e neden gelme dedi



EYÜP CAN

Politika / 25/10/2011

Türkiye'nin İsrail ya da başka bir ülkenin yardımına ihtiyacı olmayabilir. Ama ülkeler arasındaki ilişkilerin yumuşamaya ihtiyacı var.

Dün İsrail gazetelerinin birinci sayfasında Van depremi vardı.

Sadece İsrail değil dünya medyasının en önemli gündem maddelerinden biriydi Van'da yaşanan acı felaket. Fakat bir farkla...

Dünya medyası daha çok felaketin şiddetine odaklanmışken, İsrail gazeteleri haberi Türkiye, İsrail ilişkileri açısından öne çıkarmıştı.

Mesela Haaretz 'Ankara İsrail'in yardım önerisini geri çevirdi' başlığıyla verdi haberi.

Yedioth Ahronoth ise İsrail'in yardım önerisi karşısında Türkiye'nin 'teşekkürler biz başımızın çaresine bakarız' dediğini yazdı.

\*\*\*

İsrail Cumhurbaşkanı Perez'in Gül'le yardım konusunu görüşmesi, Başbakan Netanyahu'nun "Nasıl ki Türkiye yangında bize yardım gönderdi umarım bu zor zamanda onlar da bizim yardım önerimizi kabul eder" demesi çok geniş yer buldu İsrail basınında.

Fakat bence en çarpıcı açıklama Savunma Bakanı Ehud Barak'tan geldi.

Barak bir yandan İsrail ordusuna kurtarma faaliyeti için 'hazır olun' emri vermiş diğer yandan da "Türkiye asla bizden yardım istemez" demiş.

Adeta Türkiye İsrail ilişkisinin özeti!

Bu yüzden olsa gerek Türkiye'nin uluslararası yardım tekliflerini reddeden açıklaması İsrail basınında çok geniş yer bulmuş.

"Bakın biz insani açıdan yardım eli uzattık ama onlar kabul etmedi!"

\*\*\*

Peki, gerçekten öyle mi?

Dün İsraili bir gazeteci arayıp sormasa bu kadar üzerinde durmayacaktım.

Ona da söyledim...

Hem 'evet' hem de 'hayır.'

'Evet' çünkü Türkiye İsrail'in ısrarlı yardım önerisini gerçekten de reddetti.

Ama 'hayır' çünkü Türkiye sadece İsrail değil Yunanistan, İran, İngiltere, Japonya ve ABD dahil 30'a yakın ülkenin insani yardım önerisini "Teşekkür ederiz ama bu aşamada ihtiyacımız yok" diyerek geri çevirdi.

Gerçi Azerbaycan ve Pakistan istisnası var ama Dışişleri'nin yaptığı açıklamaya göre onlar Türkiye'yi aramadan önce yardım ekiplerini yola çıkarmışlar.

\*\*\*

Aslında burada esas üzerinde durulması gereken konu şu:

Belli ki İsrail 'insani bir jestle' doğal bir felaketi siyasi ilişkilerin yumuşaması için bir fırsata çevirmek istiyor. Benzer bir arayış Ermenistan'da da var.

Ama yine belli ki Türkiye 1999 depreminden farklı olarak, (Marmara depreminden sonra Japonya'dan İsrail'e birçok ülke kurtarma ekibi göndermişti) Van depreminin yaralarını kendi imkânlarıyla sarabileceğini düşünüyor.

Baksanıza doğusu batısı Van'ın yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber...

İnternette dolaşan ruh hastası nefret mesajlarına rağmen acılı şehir Van, Türkiye'yi kenetledi.

Hükümetin müdahalesi çok hızlı oldu.

Başbakan Erdoğan anında Van'a gitti.

Onu Kılıçdaroğlu ve Demirtaş izledi.

Keşke Bahçeli de orada olsaydı.

\*\*\*

Doğal felaketler hepimize insan olduğumuzu acı biçimde hatırlatıyor.

Bir depremzedenin dediği gibi 'kefenin rengi yok.'

Acılar ulusal sorunları da uluslararası sorunları da yumuşatabiliyor.

Bu aşamada Türkiye'nin İsrail devletinin ya da başka bir ülkenin yardımına ihtiyacı olmayabilir.

Ama belli ki ülkeler arasındaki ilişkilerin yumuşamaya ihtiyacı var.

Ha bir de devletten bağımsız çalışan İsraili sivil kurtarma ekibi 'FAST' Türkiye'deki meslektaşları ile birçok ortak kurtarma operasyonuna katıldıkları için illa da gelmek istiyorlar.

"İki ülkenin siyaseti bizi ilgilendirmez, ekibimiz hazır Türkiye'deki meslektaşlarımız tamam deyince yola çıkacağız..." diyorlar...

Herhalde Dışişleri Bakanlığı FAST ekibine de "Şu anda ihtiyacımız yok yavaş olun" demez.