

# Radikal

Tam bir facia!



EYÜP CAN

Politika / 20/09/2012

Haluk Koç'un çıkışının ardından Yeni CHP'ye gönülden inanan birçoğunun tepkisi şu: 'Bu çıkış tamirat değil tahribat.'

Haluk Koç öyle herhangi bir CHP'li değil.

Kamu Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

Daha da önemlisi Parti Sözcüsü.

Böyle olunca insan merak ediyor...

Kürt Sorunu'nun çözümü konusunda her şeyi yapmaya hazır olduğunu defalarca açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni CHP'sinin sözcüsü bir sene önce basına yansıdığı, Başbakan Erdoğan kabul etmediği için imza aşamasına gelmemiş bir mutabakat metnini, ortalık kan gölüne dönmüş ve güvenlik politikaları her şeyin önüne geçmişken alayı vala ile niye açıklıyor?

Yeni CHP'nin Kürt Sorunu'nun çözümü noktasında tamamen eski CHP'yi hatırlatan, yenisiyle taban tabana zıt, hayli geç kalmış, basında sakız gibi çiğnenmiş Oslo çıkışının maksadı ne?

\* \* \*

Bu dâhiyane fikir bizzat Haluk Koç'tan çıkmış.

Son MYK toplantısında AK Parti hükümetinin CHP'yi PKK ile köşeye sıkıştırmaya çalışan haksız eleştirileri karşısında Oslo misillemesi yapaalım demiş.

Partinin üst düzey yönetimi Başbakan'ın haksız eleştirilerine mutlaka cevap verilmesi gerektiğini ama bunun asla Oslo üzerinden olmaması gerektiğini söylemiş.

Sonuçta Oslo görüşmeleri demokratik haklar ve anayasal çerçevede kanı durdurmak için atılmış iyi niyetli bir adım.

Dahası perde arkasından o müzakereleri yürüten hükümet bugün güvenlikçi politikanın esiri olmuş durumda.

Hükümetin müzakereden güvenlikçi politikaya niye savrulduğunu sorgulasa CHP anlarım; ama hayır Haluk Koç tersini öneriyor.

Ama o MYK toplantısında Oslo üzerinden bir çıkışın Kürt Sorunu'nun çözümü konusunda samimi bir biçimde elini taşın altına sokacağını beyan eden Yeni CHP'ye çok zarar vereceği açıkça belirtilmiş.

Bir iki kişi dışında kimse Koç'un önerisini benimsememiş.

Böyle olunca konu da orada kapanmış.

\* \* \*

Fakat belli ki Haluk Koç konuyu orada bırakmamış.

Hükümetin CHP'yi PKK ile aynı çizgide gösteren açıklamalarının parti tabanında yarattığı tahribatı ancak böyle bir çıkışla tamir edebileceklerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir şekilde ikna etmiş.

O gün o toplantıya katılan CHP'nin birçok MYK üyesi Koç'un Oslo çıkışını ekrandan şaşkınlıkla izlemiş.

Yeni CHP'ye gönülden inanan birçoğunun tepkisi şu...

“Bu çıkış tamirat değil tahribat.”

Hatta üst düzey bir CHP yöneticisi Koç'un çıkışı için 'facia' dedi.

Koray Çalışkan dün hem Haluk Koç'la hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile bu çıkışın ne anlama geldiğini konuştu.

Haluk Koç'un izahı en az çıkışı kadar sorunlu.

Özetle şunu diyor...

Bir, “Başbakan çok sert konuşuyor...”

Eee...

Haluk Koç da Yeni CHP'nin bu konudaki politikalarıyla taban tabana zıt çıkışı yapmak zorunda kalıyor...

İki, “Devlet PKK ile elbette konuşabilir ama PKK'yı muhatap alarak çözüm konuşamaz.”

Konuş ama muhatap alma!

Nasıl olacak?

\* \* \*

Başbakan'ın CHP'yi PKK ile aynı düzlemde gösteren açıklamaları ne kadar haksız ve yanlışsa Haluk Koç'un Oslo çıkışı da bu konuda sembolik de olsa adımlar atan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si için o kadar yanlış.

İki yanlış kaç doğruyu götürür bilmiyorum ama maalesef iki yanlıştan bir doğru çıkmıyor.

Oslo üzerinden siyaset sadece Yeni CHP'yi değil, hükümeti ve tüm Türkiye'yi faciaya sürüklüyor.

Bu kadar mı körüz?