



Fatih'te bir bahar gezisi

Bu uzun günlerde, İstanbul'un manevî semtlerinden Fatih'i yeniden keşfetmek ister misiniz? Cevabınız evetse Nüans Tur'dan rehber Akın Yavaş ile birlikte Tarihî Yarımada'ya revan olalım. Fatih'in kabrinden Şeyh Vefa hazretlerine, Yavuz Selim Camii'nden Kadınlar Pazarı'na değin keyifli bir yolculuk sizi bekliyor...

Kahvaltı: Saat 09.00

Surların hemen dibinde bir ada gibi duran Kadınlar Pazarı'ndayız. Esnaftan aldığımız lavaş, pide, peynir, zeytin eşliğinde kahvaltı. Mis gibi de bir çay... Zaten çay ve kahve, mezkur pazarın olmazsa olmazı. Burası aynı zamanda sur kebabı ile de meşhur. Siirt büryan kebabını günün diğer saatlerinde yiyebilirsiniz.

Fatih Camii ve Türbesi: Saat 10.00

İstanbul'un ilk selâtin camiindeyiz. II. Mehmed'in İstanbul'a mührünü vurduğu mekan. 29 Mayıs 2012'de restore edilmiş haliyle ibadete açılan camide eski bir sükût dolaşiyor. Hemen yanında türbesi bulunan Fatih Sultan Mehmed Han'a doğru ilerliyoruz. Eşi Gülbahar Hatun ile Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'ya Fatiha yolluyoruz.

Hırka-i Şerif Camii: Saat 11.00

31. Osmanlı padişahı Abdülmecid Han tarafından 1851'de inşa ettirilen bu camide, Peygamber kokusu saklı. Bu mübarek yerde Hırka-i Şerif muhafaza ediliyor.

Yavuz Selim Camii ve Türbesi: Saat 12.00

Yolun karşı tarafında bir başka tarihî mekâna revan oluyoruz. 8. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in kabrindeyiz. Hilafeti Osmanlı ülkesine getiren bu büyük sultan, aynı zamanda Kutsal Emanetler'i de İstanbul'a taşıyor. Hemen ötedeyse az önce ziyaret ettiğimiz caminin banisi Abdülmecid Han yatıyor. Cami, İstanbul'un yedi tepesinden biri üzerinde ve harika Haliç manzaralı.

Öğlen yemeği: Saat 13.00

Araçlarla İstanbul'un bir başka tepesine geçiyoruz.

Süleymaniye’de öğlen yemeği molası... Menü tabii ki buraya has: Meşhur kuru fasulyesi ile yanında pilav, cacık ve sonrasında cevizli, tahinli kabak tatlısı... Olmazsa olmaz: Çay. Turdan keyif almak için her şey güzel...

Süleymaniye Camii ve Külliyesi: Saat 14.00

Öğlen namazını Muhteşem Süleyman’ın banisi olduğu bu güzel camide kılıyoruz. Mimar Sinan’ın 1551-1558 yılları arasında yaptığı bu şaheser, ‘kalfalık eserim’ dediği yer. Camideki dört minare, Kanunî’nin İstanbul’un fethinden sonra dördüncü padişah olmasını, minarelerdeki on şerefeyse Osmanlı’nın onuncu padişahı oluşunu simgeliyor. Külliye, İslam sanatının nadide örneklerinden... Evvel ve Sani Medresesi, bugün Süleymaniye Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Tıp Medresesi’nin yıkılmayan kısmıysa hastane olarak hizmet veriyor. Külliyenin yemekhanesi günümüzde Darüzziyafe Lokantası. Türbelerindeyse Kanunî Sultan Süleyman, eşi Hürrem Sultan medfun. Mimar Sinan’ın türbesi de İstanbul Müftülüğü’nün sütunlu kapısından çıkınca hemen solda, iki caddenin kesiştiği Fetva Yokuşu’nda yer alıyor.

Vefa’ya doğru... Saat 15.30

Süleymaniye’den aşağı doğru Vefa semtine iniyoruz. Metruk binaların içinden geçerek ulaştığımız Vefa, eski kimliğini arıyor. Çünkü etraftaki kaba görüntü buraya hiç yakışmıyor. Semte adını veren Şeyh Vefa el-Konevî, İstanbul’un fethi sonrası Fatih’in şehre davet ettiği âlimlerden. Cami, türbe ve çilehanesiyle huzurunda manevî esintiler esmeye devam ediyor.

Şehzade Mehmet Camii: Saat 16.30

İstanbul’da özgün bir Mimar Sinan imzası... Cami, Kanunî’nin 22 yaşında vefat eden oğlu Mehmet için yaptırılmış. Koca Sinan, burayı ‘çiraklık eseri’ olarak adlandırıyor. İkinci namazı sonrası, Şehzade Mehmet, kardeşi Şehzade Cihangir ve Rüstem Paşa’nın türbelerini ziyaret ediyoruz. Bir de Sinan’ın “Burası İstanbul’un merkezi” dediği hemen cami bitişiğinde yer alan yeşil direği görüyoruz. Bir Sezai Karakoç şiiri, “Kızaran ufka selam/ Süleymaniye’den Beyazıt’tan/ Mutlaka olmak isterim/ Gündoğmadan Şehzadebaşı’nda...”

Hızır Çelebi Türbesi: Saat 17.30

İstanbul’un 1453 sonrası ilk kadısı ve belediye başkanı Hızır Çelebi, döneminde adalet ve hakkaniyetle nam salar.

Bugünkü Kadıköy, onun vakıf arazisi olup semtin ismi buradan gelir. Bu mübarek zatın merkadi, İMÇ Çarşısı'nın hemen yanında, dikkat edilmediği takdirde çok da fark edilmeyen bir yerde bulunuyor. Huzurundan bir Fatiha ile ayrılıyoruz.

Mehmet Emin Tokadî Hazretleri: Saat 18.00

Yolun karşısında, Zeyrek yokuşundayız. 1664 senesinde Tokat'ta dünyaya gelen Hazret, ehl-i keşif tarafından İstanbul'da sahabe efendilerimizden sonra şehrin en büyük üç evliyasından biri olarak gösteriliyor. Eyüp Sultan'ın türbedarlığını da yapan Tokadî Hazretleri, 1745 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşur. Duasıyla gezimizi noktalayalım: “Ömürlerinde bir kez bizi ziyaret eden, imanını kurtarmadıkça vefat etmesin.”

2013-04-19

Muhabir: SAMET ALTINTAŞ
