



Sandığın dili

**Seçim**

gelip geçince, tansiyon hep düşerdi. Gergin hava biraz dağılırdı.

Bu defa öyle olmadı.

Yarın bir seçim daha varmış gibi rüzgar aynı hızla devam ediyor.

Ortalığı yumuşatıp ülkeyi normale döndürmek, herkesten evvel Başbakan'a düşen bir görevdir.

Balkon konuşmasında keşke bir **Barış Dili** kullanabilseydi.

Kılıçdaroğlu'nu sakinleştirebilir miydi bilemem ama ne kaybederdi?

Her neyse.

Şunu öğrendik ki, sabahtan akşama kadar **hırsız var** diye bağırarakla seçim kazanılmıyor.

Kaybetmenin de hiçbir mazereti yok. Her tarafı kuşatılmış olan Tayyip Erdoğan'ı sen **bu def'a da mağlup edemediysen** hiç konuşma.

Konuşma, çünkü açılmayan sandık kalmadı.

Bravo MHP'ye.

Yolu sık sık kesildiği halde, basireti elden hiç bırakmadı. Nitekim onu bunu suçlayacağına **"niye istediği oyu alamadığını"** masaya yatırıp inceleyecek.

Aynı şeyi CHP'ye de tavsiye ederim. **Sahil Güvenlik**'ten öte biraz da kendine dönüp, kendi potansiyelini ateşlemeli... Devşirme adaylarla ve devşirme kadrolarla yâni taşıma suyla deşirmen dönüyor. Dönmez...