

Erdoğan ilk turda seçilmek için bütün kozlarını oynayacak



MURAT YETKİN

Türkiye / 01/07/2014

Seçim kampanyasının açılış konuşmasını Fatiha ile bitirmek bile çok şey anlatmıyor mu?

Herkes zaten onu bekliyordu ama **Başbakan Tayyip Erdoğan**'ın "**Yeni Türkiye'nin istiklal savaşının lideri**" sloganıyla cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesiyle Ankara Ticaret Odası salonunu dolduran binlerce davetli alkış ve sloganlarla ayağa fırladı.

Açıklamayı yapan **AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin**'in sesi heyecandan titriyordu.

Erdoğan kürsüye çağırıldığında konuşmasına uzun bir dua ile başladı.

Salon da hemen uyum sağlayıp her cümleinin ardından "**Amin**" diye bağırdı... Konuşma baştan aşağı 18 yaşından 60 yaşına kadar hayatı siyaset içinde geçmiş, gençlik kollarından başlayarak kendisine "**yapamazsın**" denilen her makama birer birer ulaşmış, son adım olarak da bu parlak kariyeri cumhurbaşkanlığıyla taçlandırmaya adeta hak kazanmış bir portre çiziyordu. Ön sırada **Bülent Arınç** ve **Emine Erdoğan** gözyaşlarını tutamıyordu.

Onu Başbakanlık'a götüren vekillik yolunu açan zamanın **CHP Lideri Deniz Baykal**'ın; "kardeşim" diyerek işaret ettiği **Abdullah Gül**'e cumhurbaşkanlığı yolunu açan **MHP Lideri Devlet Bahçeli**'nin jestleri önemli değildi. Hepsini Allah'ın takdiri idi. (Cumhurbaşkanlığı kavgasında İsmet İnönü'den Turgut Özal'a hatta seçtirilmeyen Ali Fuat Başgil'e dek herkesin adı geçtiği halde 'kardeşi' Gül'ün adı geçmedi.) Artık sahne onundu ve onun yerine kim olsa ortak kabul etmezdi zaten.

Bir saatlik konuşma boyunca beş defa 10 Ağustos dedi. Erdoğan'a göre adeta cumhurbaşkanlığı seçimi iki turlu değil, tek turluydu; seçilecekse **10 Ağustos**'taki ilk turda seçilmeliydi. 24 Ağustos'taki ikinci turu düşünmek istemediği belliydi.

Erdoğan'a göre 10 Ağustos, Türkiye'nin en önemli dönüm noktalarından biri olacaktır. Milletlin seçeceği cumhurbaşkanı artık devleti değil, milleti temsil edecektir. 10 Ağustos "**kara bir dönemin**" yani askeri "**vesayet**" döneminin sonu olacaktır.

Cumhurbaşkanlığına seçildiği takdirde yapacaklarını da sıraladı: Kürt barış sürecinin duraksamasına izin vermeyecekti. Ekonomiyi büyütme istiyordu. Hem mazlum milletlerin sesi olacak, Batı'nın kalıplarına girmeyecek bir dış politika izlenecek aynı zamanda Avrupa Birliği'ne tam üye olunacaktı. Adeta 12 yıldır iktidarda olan bir hükümetin başkanı değil, iktidarın, mevcut cumhurbaşkanının pasifliğinden yakınan bir muhalefet lideri gibi konuşuyordu.

Cumhurbaşkanı olduğunda mesela, "**Paralel yapıyla**" yani **Fethullah Gülen** taraftarlarıyla da daha etkin bir mücadele sürdürülecek, "**ülkenin birliğine**" kast eden bu örgüt temizlenecekti. Zaten devlet kurumlarının da kendi cumhurbaşkanlığında başlayacak yeni düzene göre hiza almaları gerekecekti.

Evet, 10 Ağustos'tan itibaren artık AK Parti çatısı altında olamayacaktı ama yine "**hep beraber**" olacaktı. Kendisinden sonra yerini alacak adaylara "**Vazifeye talip olmayın, vazifenin verilmesini bekleyin**" ayarı verdi. Yine de üç dönem kuralının kendisinden sonra kaldırılacağı endişesini içeren "**Bu kuralı koruyun**" telkininde bulundu.

Ve dualarla başladığı konuşmasını yine dualarla, "Veda etmiyorum, yeni bir başlangıç diyorum" temennisiyle, "Fatiha Suresi'nin Türkçe mealiyle bitirdi.

Konuşmasından şu sonuçları çıkarmak mümkün:

1- Erdoğan seçimi mutlaka ilk turda almak istiyor.

2- İlk turda alamazsa sebebinin HDP adayı Selahattin Demirtaş'a gidecek çoğunlukla Kürt oyları olacağını ve ikinci turda CHP-MHP destekli Ekmeleddin İhsanoğlu'na karşı adeta siyasi şantaj gibi bir pazarlığa maruz kalacağını biliyor.

3- Zaten önüne konulan anketler ilk turda kazanacağı yönünde ama Erdoğan, bunu şansa bırakacak bir siyasetçi değil. Ama muhalefetin stratejisi de Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50'ye ulaşamamasını sağlamak. Bu nedenle ilk turda kazanmak için elinden gelen ne varsa yapacak, bütün kozlarını oynayacaktır.

4- Konuşmasına bakarak ve Ramazan Ayı'nda olduğumuzu hatırlayarak Erdoğan'ın seçim kampanyasında inanç/din unsurunu öne çıkaracağını beklemek mümkün.

5- Diğer kozlar arasında Kürt meselesinde yeni vaatler ya da **Abdullah Öcalan**'ın İmralı'daki hapis hane koşullarını rahatlatmak gibi adımlar da bulunabilir.

Ama Erdoğan, gençliğinden bu yana önüne koyduğu hedeflere şöyle ya da böyle ulaşmış bir siyasetçi olarak artık son hedefe de ulaşmak için her şeyi göze alacak bir izlenim çizdi konuşmasında.

Bir kampanyanın açılış konuşmasını Fatiha ile bitirmek bile çok şey anlatmıyor mu sizce?

(<https://plus.google.com/111139069635417829913>)